

Troostacties tijdens de oktober

Troosthoekje in de bib

Bibliotheek Arendonk

Een plekje in de bib waar je kan snuffelen in de troostkoffer, een bak gevuld met prentenboeken die verschillende vormen van verlies, afscheid en verdriet bespreekbaar kunnen maken bij kinderen. Ook volwassen non-fictieboeken rond dit thema krijgen een plaats in het troosthoekje.

📍 Bibliotheek, Deroissart 5

Raampoëzie

UNIZO Arendonk & We Arendonk
Onderneemt

In oktober kan je op de vitrines en ramen van de Arendonkse handelaars spreuken en tekstjes van troost vinden.

📍 Arendonkse handelaars en ondernemingen



Troosttaxi



Wil je graag een bezoek brengen aan het kerkhof, maar geraak je er zelf niet? De hele maand staan een aantal vrijwilligers klaar om je van en naar het kerkhof te brengen. Het is wel belangrijk om een ritje te reserveren bij het Sociaal Huis via 014 40 10 50.

Huisbezoeken na overlijden partner

IN-groep seniorenraad

Vrijwilligers verbonden aan lokaal dienstencentrum Durgebont bieden met een huisbezoek steun en bovenal een luisterend oor aan ouderen die hun partner verloren.

