

27
okt

Stilte wandeling mijmerplekken

Lokaal dienstencentrum Durgebont & Het Leerke vzw

Stilte biedt troost. Verdriet en rouw vragen om stilte, stilte in jezelf, stilte tussen mensen en stilte in de omgeving. We wandelen langs twee mijmerplekken waar we 'stilstaan' en onze zintuigen aanspreken. Na de wandeling komen we samen in het Durgebont voor een bakje troost.

🕒 Zondag 27 oktober 2024 om 10.00 uur

📍 Vertrek aan lokaal dienstencentrum Durgebont, Vrijheid 100

