

20
okt

Het leven als een labyrint

Het Leerke

Is ons leven een doolhof of is het een labyrint?

Onze weg loopt nooit dood, ook al hebben we soms het gevoel tegen muren aan te botsen en niet meer verder te kunnen. In een labyrint kan je altijd doorgaan en loop je nooit verloren. Vroeg of laat kom je in het centrum terecht, waar het leven zich verdicht, waar je weer weet waarom en waarvoor je leeft. Maar je moet ook altijd weer de weg naar buiten stappen. Zo is het leven: een voortdurend heen en terug tussen weten en niet-weten, tussen twijfelen en zeker zijn, tussen hoop en wanhoop, tussen onrust en vrede ...



In deze workshop stappen we het labyrint in om te voelen wat het met jou en je leven doet.

🕒 Zondag 20 oktober 2024 van 10.30 uur tot 12.00 uur

📍 Zaal De Wamp (bibliotheek)

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht en kan via hetleerke@gmail.com met vermelding van je naam en leeftijd.